

MAITREYAPROJEKTETS UTSTÄLLNING AV RELIKER

BUDDHORNAS VÄLSIGNELSE

"Genom allomfattande kärlek kan man nå frihet."

Lama Zopa Rinpoche, andlig ledare, Maitreyaprojektet

Vad är Maitreyaprojektets relikutställning Heart Shrine Relic Tour?

En samling av över 1 000 heliga relikerna från Buddha och andra buddhistiska mästare visas just nu runt om i världen. Relikerna kommer att placeras i hjärtat av en magnifik staty av Maitreya Buddha som ska byggas i Kushinagar i Indien.

Vad är relikerna?

När vi talar om relikerna går tanken ofta till något dött, obesjälade och kanske inte särskilt lockande som till exempel kläder, benknötar eller fragment av tänder.

Det är inte vad dessa relikerna är. När kropparna av andliga mästare kremeras påträffar man vackra, pärlliknande kristaller i askan efter dem. Tibetanerna kallar dem ringsel. Ringsel är speciella eftersom de innehåller essensen av den andlige mästarens förtjänster. Hans inre renhet framträder i form av relikerna. Sanna andliga lärare brukar i allmänhet inte berätta vad de själva uppnått. Relikerna är ett fysiskt bevis på att läraren uppnått en hög grad av medkänsla och visdom.

Vad är värdet av att se relikerna?

Relikerna ger en unik möjlighet att upprätta en personlig förbindelse med upplysta mästare. Dessa mästare har med avsikt **valt** att lämna efter sig relikerna så att vi kan inspireras och utveckla kärlek och medkänsla.

Om och om igen har människor kommit i direkt kontakt med den kraftfulla, kärleksfulla energi som relikerna utstrålar. Buddhister såväl som icke-buddhister vittnar om att de känner sig inspirerade, helade och i ett fridfullt tillstånd, helt enkelt genom att vara i närheten av relikerna. De berör det gudomliga inom oss.

Vems relikerna finns i samlingen?

De flesta av relikerna kommer från den historiske **Sakyamuni Buddha** som föddes för ca 2500 år sedan. Här finns också relikerna från **Kasyapa Buddha** som kom före honom. Hela samlingen presenteras i den broschyr, som finns tillgänglig i samband med utställningen.

Hur kan jag visa min vördnad för relikerna?

Det traditionella sättet består i att långsamt gå runt relikerna, buga sig vördnadsfullt och ge offergåvor. Men det är inte ett måste. Relikerna är tillgängliga för alla oberoende av andlig eller religiös bakgrund. Det finns inget regelverk, inga strikta formaliteter. Vi inbjuder er att uppleva relikerna på det sätt som passar just er. Ofta inspireras besökare att be för fred i världen och för att kärlek ska uppstå i allas hjärtan.

Hur många visningar har ägt rum?

Sedan rundresan inleddes i mars 2001 har vi haft över 560 utställningar i 57 olika länder.

Vi möter ständigt uppskattning och får inbjudningar att visa relikerna. Relikerna har även visats i fängelser, på ett sjukhus och i skolor.

Vad är Maitreyaprojektet?

Den historiska samlingen av över 1 000 relikor kommer att placeras i hjärtat av en staty av Maitreya Buddha som ska byggas i Kushinagar i Indien.

Syftet med Maitreyaprojektet är att bringa så mycket nytta som möjligt till så många människor som möjligt för så lång tid som möjligt. Detta åstadkommes genom att utöva allomfattande kärlek gentemot sig själv och andra.

Hans Helighet den fjortonde Dalai Lama förklarar:

"När vi har inre frid kan vi också ha fredliga relationer med dem som finns omkring oss. När vårt samhälle befinner sig i ett tillstånd av frid, kan det dela med sig av denna frid till grannsamhällen, och så vidare. När vi känner kärlek och vänlighet mot andra får det inte bara andra att känna att man älskar och bryr sig om dem, det hjälper också oss själva att utveckla inre lycka och frid."

"Det här projektet är verkligen underbart och ett resultat av stort mod och stor beslutsamhet. Ur djupet av mitt hjärta uppskattar och stöder jag detta enastående projekt och alla dem som är involverade i detta - välgörare och alla andra som bidragit och bidrar till det."

Detta är ett mycket heligt projekt."

Vem är Maitreya Buddha?

Maitreya är känd som den allomfattande kärlekens Buddha. Han kommer att uppenbara sig i denna värld efter Shakyamuni Buddhas tidsålder och undervisa i Dharma (den buddhistiska läran).

Handlar det bara om att bygga en stor staty?

Nej. Lama Zopa Rinpoche har sagt: "Statyn i sig själv är inte målet, den är metoden att nå målet."

Projektets egentliga mål är att skapa fred och harmoni över hela världen. För att uppnå detta erbjuder vi ett sätt att leva som grundar sig på en attityd av allomfattande kärlek. Symbolen som förkroppsligar denna allomfattande kärlek är den vackra, gyllene Maitreyastatyn med de heliga relikerna inuti.

Hur främjar projektet allomfattande kärlek och fred?

- Genom att ge omedelbart, direkt och i högsta grad nödvändigt stöd till den indiska befolkningen lokalt i form av skolor, ett nätverk av kliniker som erbjuder fri medicinsk behandling samt arbetstillfällen och därigenom ekonomisk tillväxt. Det finns redan en skola i Bodhgaya som erbjuder traktens barn fri undervisning och hälsovård.
- Genom att ge besökare redskapen att utveckla allomfattande kärlek i ett center för andlig utveckling och lärdom - inkluderande ett munkkloster, ett nunnekloster, sakral konst, salar för meditation/föreläsningar, fridfulla paviljonger och helgedomar med information om studier och hur man utövar metta (allomfattande kärlek).
- Genom att vara ett dynamiskt exempel på allomfattande kärlek som aktivt verkar i världen. Människor kan finna en inspirationskälla genom att följa projektets utveckling via världens media.

Var kan jag få reda på mer om relikerna och Maitreyaprojektet?

Besök www.maitreya-project.org eller maila till relictour@maitreya-project.org